

Vänner Emellan on tour 2016-04-24 till 2016-05-01

Snöväder omsluter oss när vi packar in det sista och lämnade Boxholm kl. 11.30! Som vanligt så manar åsynen av vår buss till skratt(=)=), men vi vet vad den går för och det blir ju definitivt inte sämre av att vi har Bosse som chaufför!

Bussen är inte bara full med kartonger och sängar utan även med en massa härlig energi som flödar ur alla resenärer.

Första stopp blir Tranås där vi plockar upp fyra damer från Avesta! Eksjö är nästa och där i Abborraviken serverades lunchbuffé. Sista innan Karlshamn blev när vi stannade i Tingsryd för ”gofika” med bl.a. hembakade Milano stänger, mums! Här har knopparna på björkarna precis börjat slå ut och nyss åkte vi igenom ytterligare ett snöväder, är det det här som kallas aprilväder?

Vi anländer i god tid till färjetterminalen där vi efter några turer får gå ombord.

Kvällen bestod av valfritt mingel.

Måndag 2016-04-25:

Frukostbuffén intogs med utsikt över inloppet till Klaipeda, Litauens enda hamnstad.

Nu börjar vårt välplanerade schema!

Det första vi gör är att plocka upp vår underbara guide, Ausra, som tog oss på en rundtur, till fots i Gamla Stan, så vi fick med oss lite av Litauens och Klaipedas historia. Karin vår ordförande har, som ni alla redan vet, ett stort hjärta och det visade hon även idag när hon, på den guideade turen, bjöd med två par från Karlskrona som gjorde en dygnskryssning och inte visste vad de skulle göra. Vi lämnade dem i Palanga efter det att vi gjort ett besök i Karkle och Stanislavas, Ausras mammas, grav.

Efter lunch i Plunge, där vi sammanstrålade med Vanda, började shoppandet för vissa medan några packade ur lådor ur bussen med hjälp av barn från Cyrulis.

Gražina och Egidija våra sömmerskor blev nöjda över våra köp precis som vi! Vi besökte även Felicia som har en linnebutik och även där öppnade vi våra plånböcker!

Trötta men vid gott mod anlände vi till ”vår” Landsbygdsturismgård placerad i en nationalpark i Plateliai där vi ska bo till fredag morgon.

Kvällen avslutades med gitarrspel och sång!

Tisdag 2016-04-26:

Efter en god natts sömn serverades pannkakor fyllda med banan eller ost, mums, till frukost. I solskenet ackompanjerade av koltrastar gick vi till bussen!

På dagens agenda står först linnefabriken där vi hämtade kartongvis med förbeställda handdukar som Bosse och Lars-Olov packade in i bussen samtidigt som de som ville fick handla för eget bruk.

Förmiddags fikat blev på det lokala kondiset mitt i Plunge, ”gofika” igen!

Linneaffären erbjöd mycket fina tyger och dukar till bra priser, shopping igen=)

Efter lunch träffade vi några kvinnor som håller på att bygga upp en levande hantverkstads verksamhet där de kommer arbeta med hela familjen tillsammans. De har länge sett att det behovet är stort. Det är Vanda som initierade mötet med oss.

Kanske kan Vänner Emellan hjälpa till så småningom då de i nuläget inte hade mål och syfte riktigt klart och tydligt. Vi har dock redan hjälpt dem med möbler i startskedet.

Lite senare styrde vi kosan mot ålderdomshemmet i Zemaciu Kalvarija där vi sjöng växelvis på litauiska och svenska och hade det trevligt med de gamla som satt uppradade och finkladda för oss. Vi tog en snabbtitt på Basilikan, den vackra kyrkan som ligger granne med ålderdomshemmet.

Tillbaka till vårt vackra boende där solen glittrar i sjön. Även denna kväll avslutades med gitarrspel och sång.

Onsdag 2016-04-27:

Janinas "pizza", en omelett med mycket god topping, var höjdpunkten på dagens frukost. Så bar det av till Plunge. Vanda mötte oss för att ta med några medlemmar till Cyrulis för "frågestund". Under den tiden var det fria aktiviteter för alla andra. Vad tror ni vi gjorde, jo tog en shoppingrunda.

Den årliga konstutställningen, på Kulturhuset, av ungdomar mellan 9 och 16 år var väl värd ett besök. I källaren är "vävstugan" placerad och där blev det även förmiddagsfika med hemgjord sylta och naturligtvis kakor.

Efter lunch promenerade vi till Cyrulis, "vårt" barn- och ungdomscenter. Där möttes vi av personalen med Vanda i spetsen. Kommunchefen och barn- och ungdomschefen i Plunge var närvarande så vi fick lite uppdaterad info om både Plunge och Cyrulis.

Efter allt prat fick vi vara både åhörare till och delaktiga i uppträdandet som barnen hade förberett, sååååå roligt. Vi svenskar uppträdde och sjöng några svenska barnvisor. Efteråt blev det "gofika" igen! Det var Mors dag som firades och det goda som serverades hade mammorna till barnen på Cyrulis bakat!

Så var det dags för besök i fyra olika behövande familjer där vi delade ut bananlådor fyllda med leksaker, mat och annat. Familjerna bodde i pyttesmå lägenheter i ett före detta studenthus.

Vi blev hembjudna på tårta till Erika, en i personalen på Cyrulis. Hon bodde i samma område i en lägenhet ett par hus bort.

Innan "hemgång" besöktes Nojus en pojke som kvinnor i Malexander stödjer. Där lämnade vi av en cykel och lite annat.

Nu har regnet kommit ifatt oss så hela bussen immar igen men humöret är på topp ändå när vi åker "hem" till Janina.

Nu har vi nästan delat ut alla lådor till behövande men bussen är inte lättare för det eftersom vi har handlat, fikat och ätit en hel del.....

Kvällen avslutades med att vi reflekterade tillsammans kring besöken hos familjerna.

Torsdag 2016-04-28:

I dag vaknade vi med regn men det var glada toner vid frukosten så vi deppar inte.

Första stopp idag är Handikappskolans internat. Där mötte oss ett otroligt uppträdande med sång och dans. Vi fick en rundtur där de bl.a. visade oss deras nya avdelning för barn med kraftig autism.

Vidare till dagcentret för vuxna utvecklingsstörda.

Mitt i alltihop har vår buss pajat= (Vi vet inte hur det ska gå.....:(

Lunch intogs på Jordbruksskolan där studerande ordnade allt för oss.

Nu har vi ringt ägaren av bussen och han säger kör.....så då kör vi vidare med endast växel ett, fyra och backen.

Synskadeföreningen i Plateliai åkte vi till på eftermiddagen. Tidigare har Janina som är ordförande bjudit hem oss så nu förverkligar vi det.

Solen strålade igen när vi åkte "hem" och packade.

Avslutningsmiddagen intogs i traditionell litauisk stil. Personalen från Cyrulis var med så vi fick ta avsked av dem!

Fredag 2016-04-29:

Sista morgonen i Plateliai:(Vi packade färdigt, intog frukost, tog farväl av Janina och i solsken ställde vi kosan mot Birzai 22 mil nordost om Plunge. När vi packade bussen blev den

nästan full igen trots att vi, under de här dagarna, delat ut banankartonger eller kassar med förnödenheter vart vi än har varit på besök. Oj, oj, oj vad vi handlat! Fast halva bussens innehåll ska lastas av i Birzai förstås.

På vägen till Birzai passerade vi Siauliai där vi gjorde ett besök på spädbarnhemmet. Där var 60 barn placerade, det yngsta två veckor och det äldsta fem år. Många av oss blev förvånade vilken hög standard lokalerna hade och vilken bra personaltäthet det var. Men å andra sidan fick vi reda på att de bara fick pengar som motsvarade en blöja/dag. Här lastade vi av ett antal lådor och skänkte pengar till blöjor.

Idag skippar vi lunchen och istället tar vi en kaffe "on the road":) Vi intog goda piroger vid Korskullen innan vi promenerade till kullen där Ausra berättade historien, Amazing.

Utefter vägen ser vi åtskilliga storkar där honan ruvar och hanen står bredvid, jämlikhet? Fast hanen fångar mat och matar honan:)

Vi ser även ekipage med häst och vagn.

Väl framme i Birzai så har Regina, föreståndare på dagcentret vi ska besöka, fixat en mekaniker som tittar på vår buss=) Han ser inget fel utan säger att det bara är att åka, växellådan får vi fixa hemma.

Så iväg till dagcentret/kriscentret/bageriet som vi oxå hjälper. Där äter vi middag:), smaskens även ikväll.

Det blev även denna dag besök hos en behövande familj med 6 barn.

Inkvartering blir i natt på hotell Tyla:) Vi samlades för samkväm i hotellfoajén:)

Lördag 2016-04-30:

Efter frukost blev vi upplockade av en minibuss för besök på stadens marknad. Sen promenad till en linneaffär och sen vidare till Pagalbos Centras ett barn och ungdoms center. Vi firade dem med en fin blomma då de haft 15-årsjubileum ett par veckor innan vårt besök.

Alla verksamheter som vi stöttar är NGO d.v.s. non governmental organisations, de får ingen finansiering från deras motsvarighet till stat, kommun eller landsting.

Under hela resan så är det ensamma kvinnor med barn som vi möter och på frågan var alla män är får vi svaret att de är utomlands och jobbar eller har lämnat familjerna av andra anledningar. I Birzai är det en man på fyra kvinnor och det ser nästan likadant ut i hela Litauen:(

Tillbaka till Paceriaukste där vi åt middag igår. Idag blev det lunch med mycket gott bröd från deras eget bageri som vi varit delaktiga i att utrusta. Kan ni tänka er att vi fick med oss varsitt bröd att ta hem=)

Nu är våra besök för denna vecka slut. Vi släppte av Ausra som ska ta bussen till Plunge och så vidare med sin bil hem till Klaipeda.

Vi börjar äventyret med att ta oss med vår trasiga buss till Riga.

Väl i Riga var vägen vi skulle ta avspärrad pga. ett motorcykelevent. Vi försökte ta oss igenom det avspärrade området men icke... Vi försökte hitta en annan väg men hamnade på en återvändsgata ibland uteserveringar i Gamla Stan... Karin var som vanligt handlingskraftig och fixade så att en taxi åkte före oss så vi kom till båten=) Bosse var helt otrolig som tog allt med ro och backade "mellan borden". Vi hade hela 45 min tillgodo när vi kom fram.

Väl på båten "boade" vi in oss, sen samlades vi i cafeteria för att inta' de goda kanelbullarna och pirogerna vi fått med oss från Birzai.

Vi rundar av med att utvärdera veckans alla upplevelser.

Mörkret faller utanför fönstren när vi samlas igen för att äta en bit mat innan några av oss går till korgs.

Båten vi åker med är ingen fraktbåt utan en vanlig passagerarbåt med massor av raj raj för den som orkar.

Söndag 2016-05-01:

Vi vaknar till svensk tid och packar ihop oss. Nu är vi snart hemma!

Vi äter frukost när vi glider genom den vackra Stockholms skärgård.

Efter en otroligt händelserik vecka, både fysiskt, psykiskt och emotionellt, men otroligt rolig och trevlig, känns det skönt att vara på svensk mark igen.

Vi lämnar av Avestagänget i Frihamnen, så de kan ta en taxi till Centralen, innan vi tar Norra länken och sen E4:an söderut.

Undertecknad släpps av vid Västberga där min man väntar.

Jag tror att jag får med mig alla kartonger och kassar!

Hoppas på att få träffa många av er då jag kommer den 19:e maj och berättar om det arbetsintegrerade sociala företaget, Textilmakarna, som jag är en del i.

Tack för förtroendet att skriva dagbok=)

Vänligen

Maria Österberg Franzon

070-418 89 85

Med vänlig hälsning,

Maria Österberg Franzon

Verksamhetsledare,

Textilmakarna, Hundpasset, Prylmakarna

Tel 070-418 89 85