

Dagbok från Resa till Litauen 26 september till 3 oktober 2017

Resenärer: Karin Knutsson, Monica Karlsson, Brita Lind, Birgitta Karlsson, Ing-Marie Egerström, Kerstin Johansson, Kerstin Aktner, Käthy Grundenäs, Berit Moström, Jan Benjaminsson och undertecknad Lilian Strandmer

26 sept. Tisdag : En fullpackad buss stod färdig utanför Vänner Emellan kl. 11.00 lokal tid. Vår ideellt arbetande busschaufför Jan från Töllsjö i Västergötland + tillhörande buss tog oss runt överallt med mycket säker hand. Vi åkte med färja från Stockholm till Riga. För att fördriva tiden på båten blev vi underhållna av en intensiv dragspelare (han behövde nog publik). Mot slutet av kvällen fördrev vi tiden med Musiktävling som gav upphov till mycket fnitter. En viss förvirring uppstod vid rumsfördelningen – som vanligt. Östersjön låg som en spegel.

27 sept. Onsdag: 11.00 lokal tid var vi i Riga på Lettisk mark. Ing-Marie och Kerstin tog en buss direkt till Plateliai i Litauen (en bit utanför Plunge) för att förbereda inför Folkdräktsutställningen som står i vårt program senare under veckan. Alla vi andra åkte 120 km till Birzai i nordöstra Litauen. Vägen gick hela tiden på gropig asfalt över lågland och vida slätter. Vid busstationen mötte vi vår svensktalande guide Ausra, hon följde med oss hela resan runt överallt. För att få rätt information från våra Litauiska vänner måste man kunna språket, engelska är inte så gångbart. Framme i Birzai närmare bestämt i byn Paceriaukste där gårdsbageriet och familjekriscentret ligger bjöds vi på utsökt mat och nybakt bröd. Vänner Emellan stödjer detta regelbundet ekonomiskt och med kläder och möbler. Som tack för vårt arbete blev vi guidade på en nybyggd konferensanläggning med hjorthägn, åsna, alpackor, getter och höns, en väderkvarn som fortfarande var i bruk och ett motormuseum med gamla fordon från öststaterna. Vi fick också avsmaka gårdens hjortkött.

28 sept. Torsdag. Vi strövade runt på en lokal marknad i Birzai. Vi hämtade våra ”brödhandukar” på linnefabriken. En bit utanför Birzai ligger Medeikiais barnhem som vi stödjer, de håller på att renovera och tar glatt emot lådor med mat och kläder från oss. I ett undermåligt hus, med våra mått mätt, vars hus som ägs av det sociala bor en mamma med sina 5 barn. Hennes flicka har länge väntat på oss och tittat efter bussen. De fick mat och kläder och flickan fick en docka. Vi blev väldigt imponerade av hennes matkällare som var fylld med konserverat från trädgården, hon har som alla i Litauen ett växthus vars produkter mättar många under vintern. Vi åker tillbaka till bageriet för att äta middag och till efterrätt ”Budapestlängd”. Efter besöket i Birzai åker vi vidare till Plunge och stannar vid Härbäret för att lämna av madrasser. Inkvartering på Zemaitijos Nationalparks vandrarhem i utkanten av Plunge. Janinas dotter Viktoria tog emot oss och vi fick bo på en naturskön plats vid en sjö. Där finns nu också Ing-Marie och Kerstin som förberett Folkdräktsutställningen.

29 sept. Fredag Tidigt upp för att hinna med allt. Först till handduksfabriken som vi har de mesta dukar och kassar ifrån. Vi fick titta runt i deras lager och även handla udda saker för egen del. Vår ständigt arbetande busschaufför, bar ut många lådor som vi beställt i förväg. Stämningen på fabriken verkar god trots vikande orderingång det skrattas och pratas bland sömmerskorna. Efteråt åker vi alla till vår sömmerska, Egidija, som syr linnekläder. Hon tar emot i sitt vardagsrum, som nu är affär, några kvinnor sitter i hennes källare och syr kläderna. Lunchen äter vi på Cyrulis, på servis från Boxholm, mötet på Cyrulis blir ett glatt återseende. Efter lunchen snabbt till nästa inköpställe. De maskinstickar och syr främst våra klänningar och koftor. Vi provar, känner och beundrar alla

garnfärger. Sömmerskan Grazina har packat lådor som vi beställt före avresan. Några nya modeller är vi nyfikna på för att förnya i affären.

Nu måste vi snabbt hem för att byta om till kvällens festligheter. Folkdräktsutställningen i Plateliai, där har bl.a. Birgitta lärt många att väva igen. Nu är det projektet färdigt lagom till "Folkdräktens år" i Litauen och alla får visa upp sina alster som blivit fina folkdräkter. Några av oss från Sverige har också klätt sig i Skedevidräkt. Detta blir en kväll med teveinspelad folkdräkts historia, från Sverige och Litauen, musik, dans och buffé, Timmen blir sen men vi måste ändå träffas och fnittra en stund innan vi lägger oss.

30 sept. Lördag Dagen börjar med en god och välsmakande frukost innan vi åker till Cyrulis. Där träffar vi hela personalen och utvärderar vår insats och diskuterar igenom framtida behov. Vi besöker flera familjer som har godkänt att vi kommer. De får mat och kläder och godis, med tillhörande tandborste. Behoven är stora och Vanda med personal på Cyrulis har bra koll på det. Efter lunch har barnen på Cyrulis förberett en samvaro ute på gården. Barnen sjunger och vi leker tillsammans. Som tack lär vi dom "Karusellen". Barn är så lika i kroppsörelser över hela världen. Vi fick titta på Cyrulis nya lokaler bredvid deras loppis. Det är en större gammal lägenhet som är i stort behov av renovering för att kunna användas. Nya elinstallationer måste göras. De måste byta golv i ett rum men de vet inte hur det ser ut under så kostnaden är väldigt osäker. De har fått stolar från äldreboendet i Boxholm som ska användas i dessa lokaler. De hoppas fira jul på första våningen. Vi var också inne i loppiset och tittade.

En vecka varje år blir alla intresserade invånare i Plunge **bjudna** på klassisk musik. Vi var också **bjudna** av Plunge, på museet vid slottet. I år gavs opera av Gioacchino Rossini "Barberaren i Sevilla" framförd av anställda vid Klaipedas symfoniorkester och operakören under ledning av dirigent Stasys Domarkas. Jag njöt av mycket hög klass på musik och sång.

1 okt. Söndag Efter frukost fick vi en stund i Plunge på ett stort varuhus. Delikatessdiskarna var något över det vanliga utbudet, bl.a. kunde man köpa fisk direkt från akvarium (snacka om färsk fisk). Efter besök på Härberget för hemlösa skulle vi inviga ett historiskt naturområde med flera "slottskullar" ett projekt i skogen där herrarna på Härberget hade röjt med motorsågar från Vänner emellan. Hela eftermiddagen var vi ute tillsammans med hembygdsförening, scout, folkmusiker och representanter från kommunstyrelse. Härbergets personal bjöd på grillat och vi bjöd på knäckebröd och Boxholms ost. Härberget blev avtackade med diplom från Borgmästaren. En önskan är att detta blir en årlig fest och tradition för Plungeborna. På kvällen var den vanliga avskedsmiddagen på vandrarhemmet tillsammans med Cyrulis personal.

2 okt. Måndag På förmiddagen åkte vi till Caritas hjälpporganisation i Mazeikiai. En hjälpporganisation med volontärer från Katolska kyrkan med en präst i spetsen. Vi blev bjudna på snittar och tusenbladstårta. De var mycket intresserade av vår verksamhet och ville gärna komma på besök till Sverige. I så fall en kostnad som de betalar privat. De visade oss en klädutställning med konstnärligt tovade finkläder. På eftermiddagen besökte vi Handikappföreningen i Plunge. Ett stort behov av ändamålsenliga hjälpmedel och möbler fanns.

Så var det dags att ta farväl och åka med båt från Klaipeda till Karlshamn tisdag 2 okt

En resa med många nya och intressanta intryck Lilian Strandmer Boxholm